

Een vriendelijke groet aan allen.

Ik werd wakker en wil een belangrijke waarheid delen van **Handelingen twaalf**. Het onderwerp is: **De dwaasheid om te vechten tegen de Heere God** want Hij vecht terug **Jeremia.21:5; Openb. 2:16** Ieder die het in zijn hoofd haalt verliest het altijd. Die oorlog begon bij de engelen toen lucifer tegen Zijn Schepper vocht **Openb. 12:4**. Vanaf dat moment is er een gevecht tussen satan en de Heere God.

Bij ons mensen begon dat gevecht met Adam en Eva die ervoor kozen om tegen de Heere te rebelleren om te eten van de verboden vrucht. Salomon verwoordt deze dwaasheid duidelijk **Spreuken. 21:30**. De ware wijsheid is om aan Gods kant te staan.

Hoe belangrijk is het om even na te denken over **Jesaja 40:15,17**. Van farao leren wij zijn totale vernietiging **Numeri.21:1-3** en zo kun je alle Koningen na gaan die tegen de Heere vochten. Tot de Herodes familie toe. De eerste Herodus noemde zich **de Grootte** .

Daarom vind ik het zo schitterend om in **Handelingen 13 :1 Manahen** tegen te komen die als pleegzoon in hetzelfde huis is opgegroeid als de Herodes, die Johannes de Doper heeft laten vermoorden. **Geniet van Handelingen 12:1 en daarna 12:6,11,23 en dan 24**.

Ik dank de Heere op mijn knieën dat ik dagelijks verbonden ben met die Mens Jezus, die tevens God is in de Hemel Hand. 9:4. en in mij is komen wonen en met mij is.

Zijn Shalom

Johan en Linda Schep



ISRAËLREIZEN, we zijn en blijven SOLIDAIR met Israël, ook in moeilijke tijden!!

God komt op voor Jerusalem Jesaja 66: 10-14

Wees blij, samen met Jerusalem. Laat iedereen die van Jerusalem houdt, juichen.

Wees blij, over de stad en wees niet langer verdrietig.

Geniet van Jerusalem, zoals een kind ervan geniet om bij zijn moeder op schoot te zitten.

Geniet ervan hoe mooi de stad is.

Want de HEER zegt: "Ik zal vrede naar Jerusalem laten toestromen als een rivier.
En de rijkdommen van de volken zullen een brede stroom naar Jerusalem stromen.

Ik zal jullie te eten geven. Ik zal jullie verzorgen en vertroetelen.

Net zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik jullie troosten.

Ja, jullie zullen in Jerusalem worden getroost.

Jullie zullen het zien en jullie zullen weer blij zijn.

Jullie zullen zo sterk en gezond zijn als jonge bomen.

Ik Zelf zal voor mijn dienaren zorgen. Maar mijn vijanden zal ik straffen.

In het Joodse hart
zingt nog steeds een Joodse geest,

en de ogen kijken naar het oosten,
naar Sion.

Onze hoop is niet verloren,
onze hoop van tweeduizend jaar,

om een vrij volk te zijn in ons land,
in het land Sion en Jerusalem

Kol ode balevav P'nimah -
Nefesh Yehudi homiyah

Ulfa'atey mizrach kadimah
Ayin l'tzion tzofiyah.

Ode lo avdah tikvatenu Hatikvah
bat shnot alpayim:

L'hiyot am chofshi b'artzenu
Eretz Tzion v'Yerushalayim



Confidence in travelling and touring to Israël

jerusalem is een geregistreerde handelsnaam van YROC b.v.
today REIZEN®

ISRAËLREIZEN, we zijn en blijven SOLIDAIR met Israël, ook in moeilijke tijden!!