

Wat betreft de Israëlreizen 2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus/covid 19 moesten al onze Israëlreizen geannuleerd worden. Kijkend naar het jaar 2021 is Herman Aldenkamp van **Jerusalem Today reizen** “gepast optimistisch”.

Iedereen die momenteel in Israël aankomt moet verplicht in quarantaine.

De Israëlische regering beoordeelt regelmatig of de maatregelen moeten worden bijgesteld. Onze verwachting is dat áls de toeristen het land weer in mogen de quarantaine overboord gaat. Niemand wil naar Israël komen om eerst 2 weken binnen te zitten.

De enigen die op dit ogenblik in Israël worden toegelaten, zijn Joden die emigreren of voor familieaangelegenheden komen.

In beide gevallen is toestemming van de ambassade vereist. Ook worden mensen met een dubbele nationaliteit (waaronder de Israëlische) in het land toegelaten.

Coronamaatregelen

Deze maatregelen zullen voorlopig wel even blijven. We hopen in de nabije toekomst weer te zullen worden toegelaten. Alléén met open grenzen zijn de problemen nog niet opgelost en zullen er voor de groepsreizen logistieke beperkingen blijven. Hoeveel mensen mogen er b.v. in één bus? Voor kleine groepen zal het wel makkelijker zijn zich in Israël te verplaatsen. Hoe het met grotere groepen zal gaan is nog niet bekend.

Service

Door de coronacrisis is de toeristenbranche zwaar getroffen. Gidsen en buschauffeurs zitten zonder werk en zonder inkomen thuis. We hebben al de Israëlreizen 2020 noodgedwongen daardoor moeten annuleren.

Jerusalem Today reizen heeft direct bij aanvang van de crises besloten om alle deelnemers hun reissom terug te betalen. Wij willen onder geen beding met vouchers werken.

Over het jaar 2021 is geen aanbetaling nodig

Herman is over het jaar 2021 “gepast optimistisch”, en onderzoekt naar oplossingen voor de deelnemers. Zo wil hij het risico van zijn deelnemers zoveel mogelijk beperken.

Dat houdt in, dat we onze reisvoorwaarden hebben aangepast en dat de mensen **wel** kunnen boeken, maar dat er **geen aanbetaling** behoeft plaats te vinden. Dat houdt in dat men tot twee maanden voor vertrek niets hoeven te betalen en dan alsnog kunnen beslissen of zij wel of niet meegaan.

Reizen 2021

Voor volgend jaar staan inmiddels de Israëlreizen op de website van **Jerusalem Today reizen** vermeld.

Israël ziet verlangend er naar uit om de toeristen weer te mogen verwelkomen. Momenteel is het bijzonder stil in Jerusalem met lege terrasjes en restaurants en winkels. Wij hopen dat er snel verandering in mag gaan komen.

ברוך השם Baroech Hashem

Confidence in travelling and touring to Israël

jerusalem is een geregistreerde handelsnaam van YROC b.v.
today REIZEN®

In Israël en in alle Joodse gemeenschappen over de hele wereld, is de feestdag van Rosh Hashana gevierd ; de Joodse burgerlijke nieuwjaarsviering, die een seizoen van zelfonderzoek en berouw inluit. Een van de vele lessen die er de afgelopen zes maanden zijn geleerd, is hoe snel en dramatisch het leven kan veranderen. Op zulke momenten worden we eraan herinnerd wie de enige bron van troost en kracht is die we hebben die onwrikbaar en eeuwig is, zoals we samen met de psalmist zeggen:

“De HERE is mijn rots, en mijn vesting, en mijn verlosser; mijn God, mijn kracht, op wie ik zal vertrouwen; mijn schild en de hoorn van mijn redding en mijn hoge toren. " (Psalm 18: 2)

Een van de vele thema's die het Joodse nieuwjaarsviering vullen, is het koningschap van de God van Israël. Veel van de traditionele gebedsdiensten bevatten feestelijke psalmen en lofzangen die de heerschappij van de God van Abraham, Isaäk en Jacob over Zijn volk en Zijn schepping verkondigen. De liturgie omvat deze verklaring:

De Heer regeert!

De Heer heeft geregeerd!

De Heer zal voor eeuwig en tot in de eeuwigheid regeren!

Deze belijdenis in de gemeente sterkt het hart van iedereen die met problemen te maken heeft, of het nu gaat om problemen op het gebied van gezondheid, gezin of werk waar we allemaal van tijd tot tijd mee te maken hebben. Deze herinnering aan Gods heerschappij in ons leven vandaag, gisteren en morgen is een bron van kracht voor allen die hun geloof en vertrouwen stellen in de God van Abraham, Isaäk en Jacob. Er is geen grotere constante in het leven van de man of vrouw van het geloof dan het vertrouwen dat de Schepper van de hemelen en de aarde regeert, heeft geregeerd en voor altijd zal blijven regeren, ongeacht veranderende en tijdelijke omstandigheden.

Het lijkt geen twijfel dat er veel nieuwe uitdagingen zijn waar we de afgelopen maanden allemaal mee te maken hebben gehad. Ik weet dat als ik niet mijn persoonlijk geloof zou hebben in de Levende God aan wie ik me dagelijks vastklamp, ik het onbekende niet onder ogen zou kunnen zien. Herhaaldelijk moedigen de oude teksten in de Schrift mij aan, en deze woorden, duizenden jaren geleden geschreven, herinneren ons eraan dat onze God trouw, constant en nabij allen is die Hem aanroepen. (Psalm 145: 18)

Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om ieder van jullie, vrienden en reisgenoten, aan te moedigen om kracht, wijsheid en troost te vinden in de Ene Ware God die bekend staat als de Rots van Israël. Ongeacht de uitdagingen die we nu ervaren en de schade die al is aangericht, kunnen we kracht vinden in de Heilige van Israël die over ons waakt en die bij ons is zoals Zijn naam, EMANUËL, uitspreekt. Ondanks de veranderende omstandigheden zal Hij ons het komende jaar blijven leiden en leiden volgens zijn verbondsbeloften die eeuwig zeker zijn in de Here Jezus, onze Messias.

Zoals er staat geschreven: "Want de bergen kunnen worden verwijderd en de heuvels kunnen beven, maar Mijn goedertierenheid zal niet van u worden verwijderd en Mijn vredesverbond zal niet worden geschud", zegt de HERE die medelijden met u heeft. " (Jesaja 54:10)

Het is altijd een goed moment om de toekomst met een frisse blik tegemoet te treden en nieuwe kansen te zoeken. Met Gods hulp en genade zien we uit naar de komende tijd, terwijl we in ons hart de belofte van de profeet Jeremia vasthouden, zeggende: 'Want ik ken de gedachten die ik over u denk, zegt de Heer, gedachten van vrede en niet van het kwaad, om u een toekomst en hoop te geven. " (Jeremia 29:11)

De toenemende somberheid over een nieuwe golf van de corona-pandemie brengt de kwetsbaarheid van het leven zonder God aan het licht. De Here Jezus bevrijdt ons echt van de angst voor de dood. Maak het beste van dit leven door op Hem te vertrouwen, zowel voor nu als voor de eeuwigheid.

Ik wens u allen de Vrede van de God van Israël toe.

Herman Aldenkamp van **Jerusalem Today reizen**